

# Ostrea Lyceum *Special*

2017



**Gymnasium op het Ostrea Lyceum**

## Meer weten?

Bel 0113 212020 of mail  
naar [info@ostrealyceum.nl](mailto:info@ostrealyceum.nl).  
[www.ostrealyceum.nl](http://www.ostrealyceum.nl)

## Gymnasium: ontdek de wereld, begin bij de Oudheid

Als je gymnasium kiest, leer je natuurlijk de Latijnse en Griekse taal lezen en begrijpen. Zo begint een boeiende ontdekkingsreis door de Oudheid. Je maakt kennis met de leef- en denkwereld van de Romeinen en de Grieken van wie talloze ideeën nog steeds gebruikt worden in de kunst, politiek en wetenschap. Ook zul je bij de andere schoolvakken veel van die oude Grieken en Romeinen terugvinden.

Heb je belangstelling voor taal en cultuur en houd je ervan om je in teksten en verhalen te verdiepen, dan is gymnasium een prima keuze.

## Klassieke talen

Grieks en Latijn zijn talen uit het verleden, maar daardoor niet minder interessant. Door het leren lezen van Latijn en Grieks krijg je ook inzicht in andere talen. Frans is bijvoorbeeld rechtstreeks ontstaan uit het Latijn en in de andere talen (zoals Engels, Duits en Nederlands) zijn veel Latijnse en Griekse woorden overgenomen. Bovendien kun je door klassieke talen ingewikkelde teksten analyseren en beter begrijpen en dat is een goede voorbereiding op een universitaire studie.

**Een stad uit  
de oudheid  
in papier**



## Klassieke Cultuur in de onderbouw

Natuurlijk komt ook de geschiedenis, de kunst en de cultuur van de oude Grieken en Romeinen uitgebreid aan bod. In de onderbouw ga je op excursie naar het Archeon. Tijdens de landelijke "Week van de Klassieken" werk je bij verschillende vakken aan een speciaal oudheidkundig project. Verder staat er in klas 2 of 3 een tweedaagse excursie naar Trier op het programma of een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.



**Romeins tempeltje  
voor de Zeeuwse  
Nehalennia in  
het Archeon**

**Het Ostrea Lyceum, ruimte voor elk talent, daar voel je je thuis!**

## KCV

Gymnasiumleerlingen krijgen in klas 4 en 5 als onderdeel van Grieks en/of Latijn het vak KCV (Klassieke Culturele Vorming). Bij dit vak wordt de invloed van de klassieken behandeld op het gebied van de architectuur, beeldende kunst en toneel. Daarbij horen een bezoek aan Het paleis op de Dam en het Allard Piersonmuseum en natuurlijk als grote klapper: de Romereis.

**In de bovenbouw  
op reis naar Rome**

Tijdens de lessen voorafgaand aan de weekexcursie Rome maken we onze Romereisgids. Iedereen kiest een onderwerp dat met Rome, de architectuur en de kunst te maken heeft. Tijdens de reis vertel je ter plekke, als een echte gids, wat je van dit onderwerp weet.

## Meerwaarde van het gymnasium

Het gymnasium is een opleiding die zijn waarde al lange tijd bewijst. Het is voor jou makkelijker om andere talen te leren. Je ontdekt de grote invloed van de Griekse en Romeinse Oudheid op het gebied van de literatuur, het theater, de architectuur en de beeldende kunst. Kennis van de klassieken helpt je om kunst en cultuur te begrijpen. Je ziet: Grieks, Latijn en KCV is veel meer dan alleen theorie.

Je bent regelmatig op een praktische manier bezig met de klassieke Oudheid. Je beschildert potscherven zoals een Griekse vaas, je maakt een mozaïek, een maquette van een gebouw uit de Romeinse tijd of je verfilmt een mythologisch verhaal.

## Alleen verder met Latijn?

Wil je na de brugklas alleen verder met Latijn? Dat kan ook. Je volgt dan vanaf de tweede klas atheneum met als keuzevak Latijn.

## Alles op een rij: het keuzemenu

Top-Engels*	Science & Experience	Sport	ARTS	Latijn**	
Ostrea-uur					
Vwo-1					
Top-Engels*	Science & Experience	Sport	ARTS	Latijn	Latijn en Grieks (gymnasium)
Ostrea-uur					
Spaans					
Vwo-2					

- = Verplicht deel opleiding
- = Verplicht voor alle atheneumleerlingen
- = Verplicht een keuze maken
- = Ostrea-uur

\*Voor Top-Engels bestaat een selectieprocedure

\*\*Aan het einde van de brugklas wordt gekozen voor atheneum en gymnasium.

**Rome in het klein**

